

DE ROOS VAN CULEMBORG

[www.deroosvanculemborg.nl](http://www.deroosvanculemborg.nl)

*uitnodiging*

**DE AVOND**

**VAN DE DOMINEESKINDEREN**

**vrijdag 24 november 19.30 uur Synagoge, Jodenkerkstraat 5, Culemborg**

Beste domineeskinderen,

'Auch wir sind Angela Merkel' zeiden we hier in Culemborg tegen elkaar want vertegenwoordigt deze pronte politica niet de ultieme domineesdochter? Missie, degelijkheid, werkethos, eenvoudig blijven? Dat soort dingen? Of is dat nou juist wat domineeskinderen helemaal niet willen en helemaal niet zijn? Of wonen er permanent twee zielen in onze borst? Alle varianten zijn denkbaar maar de pastorie blijft een gemeenschappelijk vertrekpunt. Na de monumentale dominees-kinderen-dag (*'ik voelde me meteen op mijn plek, ze drongen bij de broodjes net zo voor als vroeger bij ons thuis'*) in de Nieuwe kerk van Amsterdam onder leiding van domineeszoon par excellence Freek de Jonge is het nu tijd om regionaal eens te kijken hoe het er voor staat met deze bijzondere mensensoort. Heeft de oprukkende Vinx-pastorie alle verschillen uitgevaagd of blijft het onderscheid ook in onopvallende behuizing? Is er sprake van evolutie naar geen enkele onderscheid of blijft het oertype overeind?

Twee invalshoeken zijn belangrijk:

*a. wat valt er aan bijzonders te vermelden over de pastorie waaruit je kwam?*

*b. heeft de pastorie invloed gehad op wie je nu bent?*

Serieuze vragen die een luchtige omlijsting verdienen. En daar zorgen wij voor. Deze combinatie maakt de avond van de domineeskinderen bijzonder. Als je het programma bekijkt zie je drie onderdelen waar je zelf een bijdrage aan kunt leveren. En om het heel tastbaar te maken: liefhebbers kunnen deelnemen aan de pastoriemaaltijd van 18.00-19.00 uur.

Om zicht te houden op de toeloop horen we graag of je op deze avond komt. Je kunt je aanmelden als bezoeker bij [janjaapsorber@gmail.com](mailto:janjaapsorber@gmail.com). Uiterlijk zondag 19 november. In de dagen voor de 24<sup>e</sup> krijg je via de mail de laatste nieuwtjes en informatie over parkeermogelijkheden/trein enz.

De toegang is gratis, bij de activiteiten van de Roos gaat altijd de hoed rond. We hopen op een grote belangstelling uit de (zeer) wijde omgeving van Culemborg.

Daarom; stuur deze uitnodiging ruimhartig toe naar familieleden en lotgenoten.

Met hartelijke groeten

Rieks Hoogenkamp

Jan Jaap Sorber

# Programma:

## De aanzet

5 domineeskinderen (*Ada Boot-Kooijman, Jan Wierda, Tamar Kopmels, Elizabeth Vonk en Ruth Fonteijn*) krijgen ieder 5-7 minuten om in welke vorm dan ook te reageren op thema a en/of b. De oudste is dik in de 90, de jongste een heel stuk jonger.

## Liederen, gedichten, film

aangrijpende culturele bijdragen over het pastorieleven

Vrolijke en

De

## verkiezing van het meest geliefde lied

Jaap Jan Steensma laat 10 fragmenten horen, de aanwezigen kiezen de slotzang

## De laatste ronde

Poging tot algemeen gesprek: hartenkreten, woedeaanvallen, sappige anekdotes enz.

## Wie heeft er zin om zelf wat te doen. Dat kan op drie manieren

vijf bijdragen van max. 5 minuten met impressies van en/of meningen het eigen pastorieleven

### B. Hoe het nu met je is

vijf bijdragen van max. 5 minuten over wat het pastorieleven aan invloed op je gehad heeft

### C. Bijdragen in de vermaakshoek

vijf bijdragen van max. 5 minuten in de vermaakshoek: liedje, gedicht, muziek enz.

*Je kunt je aanmelden voor zondag 19 november met een bijdrage van max. 5 minuten aan het programma met naam en vermelding van de categorie (A, B of C) bij [hoogenkamp@ziggo.nl](mailto:hoogenkamp@ziggo.nl). Na 5 aanmeldingen per categorie komen de volgende bijdragen op de wachtlijst dus hier geldt het volstrekt on-Bijbelse principe: wie het eerst komt het eerst maalt.*

## De pastoriemaaltijd.

Wie zin heeft kan deelnemen aan de enige echte ‘zondagse’ pastoriemaaltijd. Ook in de synagoge van 18.00 – 19.00 uur. Het menu zal je bekend voorkomen. Prijs: 17,50 euro. Natuurlijk zorgen we ook hier voor een vrolijke en passende omlijsting.

*Opgeven voor zondag 19 november door overmaking van 17,50 (of veelvoud daarvan) op rekening van de Roos van Culemborg NL88 RABO 0307 927 784 o.v.v. van naam en aantal reserveringen.*

### MENU

**Tomatensoep  
met handgedraaide  
gehaktballetjes**

-

**Gekookte aardappels  
Suddervlees  
Zelfgemaakte appelmoes  
Sperciebonen**

-

**Chocoladepuddinkje  
met slagroom**

## Samenvatting:

Ben je van plan de avond van de domineeskinderen te bezoeken?

Meld je in ieder geval aan met aantal personen bij Jan Jaap Sorber: [janjaapsorber@gmail.com](mailto:janjaapsorber@gmail.com)

Heb je ook nog een bijdrage voor die avond?

Geef het door aan Rieks Hoogenkamp [hoogenkamp@ziggo.nl](mailto:hoogenkamp@ziggo.nl) (A, B of C) voor 17 november

Kom je mee eten bij de ‘zondagse pastoriemaaltijd’?

Gireer 17,50 of een veelvoud op NL88 RABO 0307 927 784 (Roos van Culemborg) voor 17 november