

# Zondag 11 november

Grote of Barbarakerk - Grote Kerkstraat 2

18.00 tot 18.15 uur - deuren open 17.40 uur

## Sint Maarten

voor alle kinderen met een (elektrisch) lichtje en hun (groot)ouders  
verhaal van de burgemeester en liedjes

18.15 tot 20.00 uur - straten van Culemborg

## Rondgang door de stad

Aanbellen waar lichtje brandt - zingen - versnapering!



WIKIPEDIA  
WIKIMEDIA

# Sint Maartenrondgang

## Aan alle inwoners van Culemborg

11 november is de dag

Op Sint Maarten lopen kinderen met hun lichtje door de stad. Ze zingen de oude liedjes en hopen op een (verantwoorde) versnapering. De Roos van Culemborg geeft het startsein in de Grote of Barbarakerk (met de stompe toren). 18.00 uur zijn daar alle kinderen met hun (groot)ouders en andere belangstellenden welkom. Het verhaal van Sint Maarten wordt verteld door de burgemeester. We zingen een paar mooie liedjes met pianobegeleiding. 18.15 uur doven we alle lampionnen en de lichten in de kerk gaan uit. Het wordt aardedonker. Aftellen van tien naar nul en alle lichtjes gaan aan! Een prachtig gezicht. De klok beiert. De kerk stroomt leeg, de rondgang door de hele stad kan beginnen.

**Sint Maarten-rondgang (18.15 uur tot maximaal 20.00 uur)**

De kinderen (met begeleiding) verspreiden zich over de stad. 'Ieder in eigen buurt' lijkt een verstandige gedachte. Overal waar een lichtje voor het raam brandt mogen ze aanbellen. Ze zingen een mooi lied. En ja, het feest van Sint Maarten heeft als thema 'Uitdelen'. Vast ligt er (verantwoord) snoep achter de deur klaar. De kinderen nemen het graag in ontvangst.

### Liedjes

Liedjes horen bij Sint Maarten. Meestal zijn ze grappig, soms ernstig. Een klassiek voorbeeld:

*Sint Maarten mikmak, m'n vader is een dikzak  
M'n moeder is een dunnetje, geef mij een pepermunnetje  
Hier woont een rijke man die ons veel geven kan  
Veel zal hij geven, lang zal hij leven.*

### Achtergronden

De oorsprong van het feest is niet helemaal duidelijk. Is het een Germaans Lichtfeest of heeft het een kerkelijke achtergrond? Tegenwoordig is het – net als Sinterklaas – voor alle kinderen. Het lichtelement is belangrijk. Heel vroeger was het ook een bedelfeest: de herfst en winter duurden immers lang. Een extraatje kon iedereen gebruiken. Nu wordt Sint Maarten door het hele land gevierd. Bekende Sint Maartensteden: Utrecht en Zaltbommel