

ZONDAG 8 SEPTEMBER
GROTE OF BARBARAKERK
13.00 - 17.00 UUR
TOEGANG VRIJ


DE ROOS
VAN CULEMBORG



STADS
MAALTIJD

VOOR DUIZEND CULEMBORGERS
EN HUN GASTEN

LOOP BINNEN
SCHUIF AAN
EET EN PRAAT
BLIJF HANGEN

Culemborgs Kamerkoor
Culemborgs Mannenkoor
Zaffre, Deining, Altegaer
Zielige bedelaar bij deur
deroosvanculemborg.nl

STADS MAALTIJD

BARBARA NODIGT DUIZEND GASTEN UIT.

Zondag 8 september 13.00 – 17.00 uur
Grote of Barbara kerk, Grote Kerkstraat 2
Iedereen welkom, toegang vrij, zielige
bedelaar bij uitgang

De stadsheilige Barbara

Culemborg is de Barbara-stad. Liefst drie Barbarakerken zijn er in een straal van honderd meter. Toeristen en Culemborgers staan geregeld voor de verkeerde deur. Houd het maar eens uit elkaar: de katholieke Barbara, de Oud-Katholieke Barbara en de protestantse Barbara! Gelukkig gaat het over een en dezelfde heilige. Ze is een vrouw die vanuit het verre Klein-Azië zich genesteld heeft aan de Lek. Speciale voorliefde heeft ze voor vuurwerkmakers en de explosievdienst (beiden Culemborgse specialiteiten). Ook klokkenmakers, metselaars, timmerlieden en andere nuttige beroepen hebben haar aandacht. Vanaf de Binnenpoort kijkt ze neer op het dagelijkse gewoel.

Barbaramaaltijd

Zondag 8 september staan de deuren van de protestantse Barbarakerk aan de Grote Kerkstraat wijd open. Heel de stad is van harte uitgenodigd tussen 13.00 en 17.00 uur. Een lunch of een brunch? Noem het maar een maaltijd. Het verhaal is te mooi om niet te vertellen. *Barbara is opgesloten door haar vader in een toren. Haar bewakers behandelen haar slecht maar hebben zelf ook honger. Barbara bidt voor hun nood en engelen brengen groenten, fruit en kruiden uit het paradijs en brood dat overbleef van de wonderbare spijziging. Iedereen smulde. Kortom een wonderlijk gebeuren. 18 eeuwen later daarom iedereen welkom. Loop de kerk*

binnen op een moment dat het je uitkomt.

Wij zijn niet eenkennig: familie of vrienden van 'buiten' nodigen we ook van harte uit. De vegetarische veldgroentesoep, gevuld met knapperige kruiden, vers oosters brood, fruit en dadels staat voor je klaar. Loop binnen, schep op, schuif aan, eet, praat en blijf hangen! Een prachtige gelegenheid aan het begin van een nieuw seizoen om bij te praten. Help de kerk nog mooier nog mooier te maken door zaterdag 7 september tussen 14.00 en 15.00 uur bloemen te brengen, geplukt of gekocht.

Programma

Net als toen is er veel muziek. Op de hele uren kleine, tien minuten durende, concertjes. De speellieden en zangers van Altegaer laten zich tussen door van hun beste kant horen en zien.

- 13.00-13.10 uur: Eetlustopwekkend miniconcertje van Culemborgs Kamerkoor o.l.v. Leenke de Lege
- 14.00-14.10 uur: Dorstlessend is het optreden Culemborgs Mannenkoor o.l.v. Bas Kuijlenburg
- 15.00-15.10 uur: Zoet als een toetje smaakt het zingen van Zaffre o.l.v. Ineke Geleijns
- 16.00-17.00 uur: Vrolijk afsluitend concert van Deining met levens- en zeemansliederen.